



We starten en de eerste bakken  
zitten vol met huisvuil



De veel te zware bakken aan  
het Mariënborgplein



# Naalden in de overvolle bakken





Bij elke container is het raak van alles staat ernaast ende zakken zijn zo zwaar dat 1 persoon ze niet weg krijgt. De reinigers laten de container weer keurig achter maar de frustratie is groot want vaak ligt het de volgende dag al weer vol





Nog wat plaatjes om te laten zien dat bijna alles dat in de afvalbakken wordt gevonden huisvuil is, zowel groen als grijs als glas en blik



Prullenbakken die zo vol zitten dat ze alleen met stokken of grof geweld zijn te openen geen doen voor de medewerkers

Het is zwaar werk



Deze dichte zakken worden niet meegenomen maar gemeld bij de milieupolitie. Het blijkt moeilijk iemand aan de telefoon te krijgen een vast contactpersoon zou prettig zijn.





Gedumpte aarde  
in goedkope  
zakken die  
scheuren met  
glas erin het is  
gevaarlijk werk







Grote stukken rubber in de middenberm



Een gesprek met de ondergrondse container leger leert me dat de containers bijna nooit vol zijn er ligt meer naast dat Cambio opruimt dan erin.



Een indruk van het werk dat wordt verricht.





En weer alles opgeruimd van  
poepluiers en andere ondefinieerbare  
artikelen tot matrassen die  
kledternat zijn geregend en dus  
loodzwaar tot frituurolie glas etc.





Bij deze container is het blijkbaar elke dag raak







Na twee uur keihard werken is de auto vol en is er zo'n 550 kilo vuil opgehaald en zijn er vele zware zakken in de ondergrondse containers gestort door de mannen.

Als deze mensen er niet waren zou de stad verpauperen, dat we dit werk niet voor alle medewerkers normaal belonen is iets wonderbaarlijks.